



ΕΤΟΣ 55ον

23 Σεπτεμβρίου 2007

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 38 (2834)

ΕΚΚΛΗΣΙΑ, Η ΜΑΝΑ ΜΑΣ

Ο ἀπ. Παῦλος μέ τή φράσο του «ἄνω Ἱερουσαλήμ» ύπονοεῖ τήν Ἐκκλησία, ὅταν στό σημερινό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα ὑπογραμμίζει ὅτι εἶναι «μάτηρ πάντων ἡμῶν» (Γαλ. 4,26). Καί συνεχίζει μ' αὐτά τά πλόγια πού προφητικά ἔχουν γραφεῖ στήν Π. Διαθήκη: «Γέμισε τώρα μέ καρά καί εύφροσύνη σύ ν Ἐκκλησία, ν ὁποία πρίν ἔλθει ὁ Χριστός ἥσουν στείρα καί δέν ἐγεννούσες τέκνα. Φώναξε μέ ἀγαλλίαση καί βόνης καρμόσυνα σύ, ν ὁποία ἔως τώρα δέν εἶχες γεννήσει τέκνα καί δέν εἶχες γνωρίσει τίς ώδίνες τοῦ τοκετοῦ. Διότι τά τέκνα σου, πού ἥσουν ἔρημη ἀπό ἄνδρα, θά εἶναι πολλά, περισσότερα ἀπό ὅσα εἶχε ἀποκτήσει ν ἐπίγειος Ἱερουσαλήμ, ν ὁποία ἐπειδή γνώριζε τόν ἀληθινό Θεό, φαινόταν σάν νά ἔχει ἄνδρα». Εἶναι πλόγια τοῦ προφήτου Ἡσαΐα, τά ὁποῖα ἐπαναλαμβάνει ὁ ἀπ. Παῦλος θέλοντας νά τονίσει ὅτι ν Ἐκκλησία εἶναι ν μπτέρα ὅλων μας, ν θριαμβεύουσα στόν ούρανό καί ν στρατευόμενη στή γῆ. Εἶναι ν μπτέρα ὅλων αὐτῶν πού πιστεύουν στόν Ἰησοῦ Χριστό.

Λέξεις, ἐκφράσεις καί ἔξεικονίσεις γιά τήν Ἐκκλησία

Εἶναι γνωστό ὅτι δέν μποροῦμε νά δώσουμε ἔναν ὄρισμό γιά νά διατυπώσουμε τό μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας. Καί τοῦτο γιατί ν Ἐκκλησία περικλείει ὅλο τό μέγια μυστήριο τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας. «Ολο τό μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας ἔνυπάρχει στή Σάρκωση, Σταύρωση, Ἀνάσταση, Ἀνάληψη τοῦ Χριστοῦ, στίς θεανθρώπινες αὐτές «οἰκονομίες». » Ετσι δέν νοεῖται Χριστός κωρίς Ἐκκλησία καί Ἐκκλησία κωρίς Χριστό. Χριστολογία, Ἐκκλησιολογία καί Σωτηριολογία δέν εἶναι δυνατόν νά διαχωρίζονται μεταξύ τους, διότι μαζί ἀποτελοῦν ἔνα καί τό αὐτό θεανθρώπινο γεγονός. » Ετσι, ἐπειδή ν φύση τῆς Ἐκκλησίας εἶναι μυστήριο πού ὑπερβαίνει τήν ἀνθρώπινη κατανόηση, μόνο μέ εἰκόνες μποροῦμε νά τήν προσεγγίσουμε. Οι κυριότερες λέξεις, ἐκφράσεις καί εἰκόνες πού βρίσκουμε διατυπωμένες στήν Ἄγ. Γραφή καί στά συγγράμματα τῶν θεοφόρων Πατέρων

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Γαλ. δ' 22 – 27)



Οι δύο Διαθήκες

΄Αδελφοί, γέγραπται γάρ ὅτι Ἀβραὰμ δύο οὐρανούς ἔσχεν, ἕνα ἐκ τῆς παιδί-
σκης καὶ ἕνα ἐκ τῆς ἐλευθέρας. Ἄλλος δὲ ἐκ τῆς παιδίσκης κατὰ σάρκα
γεγέννηται, ὁ δὲ ἐκ τῆς ἐλευθέρας διὰ τῆς ἐπαγγελίας. Ἀτινά ἔστιν ἀλληγορούμενα·
αὗται γάρ εἰσι δύο διαθῆκαι, μία μὲν ἀπὸ ὄρους Σινᾶ, εἰς δουλείαν γεννῶσα, ἥτις ἔστιν
΄Αγαρ. Τὸ γάρ Άγαρ Σινᾶ ὅρος ἔστιν ἐν τῇ Ἀραβίᾳ, συστοιχεῖ δὲ τῇ νῦν Ἱερουσαλήμ,
δουλεύει δὲ μετὰ τῶν τέκνων αὐτῆς· ἡ δὲ ἄνω Τερουσαλήμ ἐλευθέρα ἔστιν, ἥτις ἔστι
μήτηρ πάντων ἡμῶν. Γέγραπται γάρ· εὐφράνθητι στεῦρα ἢ οὐ τίκτουσα, ὁζησον καὶ βόη-
σον ἢ οὐκ ὠδίνουσα· ὅτι πολλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐρήμου μᾶλλον ἢ τῆς ἔχούσης τὸν ἄνδρα.

είναι: Σῶμα Χριστοῦ, πλαός τοῦ Θεοῦ, κοινωνία ἀγίων, κοινωνία πιστῶν, βασι-
λεία, βασιλισσα, νύμφη, νυμφών, παστάς, ποίμνη, κιβωτός, ἄμπελος, πλυνία,
γεώργιον, οἶκος, οἰκοδομή, πύργος, σκηνή, αὐλή, κῆπος, λιμήν, πόλις, σύνο-
δος, νέα Ιερουσαλήμ, ἄνω Ιερουσαλήμ, μυστική Σιών, νέος Ισραήλ, καί ἡ τόσο
συγκινητική καί προσιτή πλέξη, μήτηρ.

Ζωντανά μέρη τῆς Έκκλησίας, παιδιά της

΄Ωραιότατα τό διατύπωσε ὁ Ι. Κυπριανός ὅτι «δέν μπορεῖ νά ἔχει τόν Θεό πα-
τέρα, ὅποιος δέν ἔχει τήν Έκκλησία μπτέρα». Πράγματι, ἡ Έκκλησία είναι ἡ μά-
να μας. Ἡ στοργική καί πάντοτε φιλάνθρωπος, ἡ ἀγία μάνα μας πού ἐκφράζο-
νται τήν ἄπειρη ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ γιά τόν κάθε ἀνθρώπο πλειουργεῖ μέ τήν
ἀκάματη μέριμνά της ως «μήτηρ πάντων ἡμῶν» καί τῶν πιο ἀμαρτωλῶν, ως μή-
τηρ φιλόστοργος, «ώς ἂν τροφός θάλπη τά ἑαυτῆς τέκνα» (Α΄ Θεσ. 2,7) καί «ώς
ὅρvis ἐπισυνάγουσα τά νοσσία ἑαυτῆς» (πρβλ. Ματθ. 23, 37), «τοῖς πᾶσι γινο-
μένην τά πάντα, ἵνα πάντως τινάσ σώσῃ» (πρβλ. Α΄ Κορ. 9, 22). Στόν χώρο τῆς Έκ-
κλησίας καταφθάνει ὁ ἀγριεμένος ἀνθρωπος ἀπό τήν ἀμαρτία καί καταλαγιάζει
καί ἡρεμεῖ, μετανοεῖ καί ἀγιάζεται. Μέσα σ' αὐτήν ἔρχονται φθαρμένες ύπαρξεις
καί ζωογονοῦνται. Μέσα σ' αὐτή τή ζεστή ἀγκαλιά της ὁ ἐκκοσμικευμένος καί
παγωμένος ἀπό τόν μηδενισμό ἀνθρωπος βρίσκει τήν ἀνθρωπία καί τήν πα-
ρουσία τοῦ Αγ. Πνεύματος πού τοῦ παρέχει κατάφαση στή ζωή, νόημα καί προ-
οπτική. Θά ἀρνηθώ λοιπόν τήν Έκκλησία; Θά προδώσω τή μάνα μου; Ποτέ.
΄Αντίθετα θά ζήσω ἐν τῇ Έκκλησίᾳ καί διά τῆς Έκκλησίας. Η ζωή μου θά ζυμώ-
νεται καθημερινά μ' αὐτήν.

΄Αρχιμ. Χ. Π.

Μετάφραση της Ἀποστολικῆς περικοπῆς

Ἄδελφοί, εἶναι γραμμένον, ὅτι ὁ Ἀβραάμ εἶχε δύο υἱούς, ἕνα ἀπό τίν δούλην του καὶ ἔνα ἀπό τίν ἐλευθέραν. Ἄλλ' ὁ υἱός της δούλης ἐγεννήθηκε κατά τὸν φυσικὸν νόμον, ἐνῷ της ἐλευθέρας ἐγεννήθηκε δυνάμει της ὑποσχέσεως τοῦ Θεοῦ. Αὐτά εἶναι ἀλληγορικά. Αἱ δύο αὐταὶ γυναῖκες εἶναι αἱ δύο διαθῆκαι ἡ μία ἡ ὁποίᾳ προῆλθε ἀπό τὸ ὄρος Σινᾶ καὶ γεννᾷ παιδιά διά δουλείαν· αὐτὴ εἶναι ἡ Ἀγαρ, –διότι ἡ λέξις Ἀγαρ σημαίνει τὸ ὄρος Σινᾶ εἰς τὸν Ἀραβίαν– ἀντιστοιχεῖ δέ εἰς τὴν σημερινὴν Ἱερουσαλήμ, ἡ ὁποίᾳ εἶναι δούλη μαζί μὲ τὰ παιδιά της. Ἡ ἄνω ὅμως Ἱερουσαλήμ εἶναι ἐλευθέρα, καὶ αὐτὴ εἶναι μπτέρα ὅλων μας, διότι εἶναι γραμμένον, νά εὐφρανθῆς ἐσύ ἡ στεῖρα, πού δέν γεννᾶς. Βγάλε φωνήν καὶ φώναξε ἐσύ, πού δέν κοιλοπονᾶς, διότι θά ἔχῃ περισσότερα παιδιά ἡ ἐγκαταλειφθεῖσα παρά ἐκείνη πού ἔχει ἄνδρα.

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέλλη,
Ἀρχιμ. Εὐ. Ἀντωνιάδου, Ἀμ. Ἀλιβιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Ἔκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ).

Η ΑΓΑΠΗ, Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ

«Κραταίά ὅπως δὲ θάνατος ἡ ἀγάπη», ἀναφέρεται στό Ἀσμα Ἀσμάτων (8,6). Κι ἔτσι, ὅταν χάνουμε ἔνα ἀγαπημένο μας πρόσωπο, πρέπει νά ξέρουμε πώς μπορεῖ δὲ θάνατος νά ἐπεμβαίνει στή σχέση μας μέ τό πρόσωπο αὐτό, ἀλλά δέν μπορεῖ νά διασπάσει τὸν σύνδεσμο τῆς μεταξύ μας ἀγάπης. «Οσο θά ὑπάρχει μέσα μας ὡς μνήμη καρδιακή, δσο τό παράδειγμά του θά φωτίζει τή ζωή μας, τόσο περισσότερο τὸ ἀγαπημένο πρόσωπο θά ζεῖ μαζί μας. Κι ἀκόμα, δσο ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ –ἡ Βασιλεία πού ἔκανε μέλος της τὸν ἄνθρωπό μας– ἀποκτᾶ ἐκτόπισμα καὶ κυριαρχία μέσα μας, τόσο ἡ προσονσία του θά εἶναι ἐντός μας ζωηρή. Καί μέ ἄλλα λόγια, ἀν ἡ ἀγάπη μας γιά τὸν ἄνθρωπο πού ἔφυγε εἶναι ἀληθινή, ἀν τό πρόσωπό του ἦταν καί εἶναι ὁ θησαυρός μας, κι ἀν «ὅπου εἶναι ὁ θησαυρός μας, ἐκεῖ εἶναι καὶ ἡ καρδιά μας» (Ματθ. 6, 21), τότε μέ τόν θάνατο τοῦ ἀγαπημένου ἐκχωροῦμε ἄλλο ἔνα κομμάτι τῆς καρδιᾶς μας στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Μέχρι νά ἔρθει ἡ στιγμή νά συναντηθοῦμε μέ ὅλους στό ἑόρτιο Δεῖπνο τῶν Ἐσχάτων, στό πανηγύρι τῆς χαρᾶς καὶ τῆς ζωῆς πού μᾶς ἐπιφυλάσσει ὁ Σωτήρας Χριστός – ὁ Ὁν, ὁ Ἡν καὶ ὁ Ἐρχόμενος!

23 Σεπτεμβρίου 2007: ΚΥΠΡΙΑΚΗ Α΄ ΛΟΥΚΑ
 Ή σύλληψις τοῦ Προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου.
 Ὦχος: πλ. δ΄ – Ἐωθινόν: ζ΄ – Ἀπόστολος: Γαλ. δ΄ 22-27 – Εὐαγγέλιον: Λουκ. ε΄ 1-11.
 Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ: 30 Σεπτεμβρίου, Β΄ Λουκᾶ.
 Ἀπόστολος: Β΄ Κορ. θ΄ 6-11 – Εὐαγγέλιον: Λουκ. ζ΄ 31-36.

Ο ΑΧΑΝΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΚΙ Η ΕΣΩΤΕΡΗ ΦΩΝΗ

Οι στατιστικές δείχνουν πώς οι νέοι ἄνθρωποι στίν έποχή μας ἀδρανοῦν μπροστά σέ κάθε ἔκφραση συλλογικῆς δράσης: ἀδιαφοροῦν γιά τά κοινά, δέν συμμετέχουν σέ συλλόγους, ἐνώσεις ἢ ἄλλες κοινωνικές ὅμιδες. Οι κοινωνιολόγοι ἀποδίδουν τό φαινόμενο στίς συνθήκες τοῦ σύγχρονου κόσμου: Μέ τίν πρόοδο καὶ ἔξελιξη τῶν μέσων ἐπικοινωνίας, ἐνημέρωσης καὶ μεταφορᾶς, καὶ μέ τίν εἰσοδο τοῦ ἵντερνετ στίν καθημερινότητα, ὡ ἄνθρωπος ζεῖ σέ μιά ἀτμόσφαιρα «πλανητική»· ὥριζοντάς του δέν εἶναι πιά ἢ πόλη του, ἢ ἔστα ἢ χώρα του, ἀλλά ὡ ἀπέραντος πλανήτης. Καί μπροστά στόν ἀχανή αὐτό ὥριζοντα, ὡ νέος ἄνθρωπος αἰσθάνεται ἀμελπτέος, μόνος, ἀνήμπορος – κάθε ἐγχείρημα παρέμβασης καὶ δράσης του στόν δημόσιο χώρο, τοῦ φαίνεται ἐκ προοιμίου καταδικασμένο σέ ἀποτυχία, γιατί αἰσθάνεται τόν δημόσιο αὐτό χώρο ἀχανή καὶ ἀπρόσιτο.

Πολλοί ἐκτιμοῦν τή στάση αὐτή τῶν νέων ως δυσοίων. “Ομως, μέσα ἀπ’ αὐτήν ἐνδέχεται νά ἀνατείλει καὶ κάπι ἐλπιδοφόρο: ἀμήχανοι μπροστά στόν ἀχανή ὥριζοντά τους, οι νέοι ἴσως νά στραφοῦν στόν ἄμεσα προσεγγίσιμο διπλανό τους, γιά νά τόν συναντήσουν ως συμπαραστάτη, φίλο, ἀδελφό. Κι ἀκόμα, ἐνδέχεται νά καταδυθοῦν ἐντός τους καὶ νά ἀφουγκραστοῦν ἐκεῖ τήν ἀπαλή φωνή –τή φωνή τοῦ Χριστοῦ– πού μέσα σέ κάθε ἄνθρωπο, καταμεσῆς στίς ὁποιεσδήποτε συνθήκες, ψιθυρίζει «ρήματα ζωῆς αἰωνίου» (Ἰωάν. 6, 68).



‘Ακοῦστε στόν Ραδιοφωνικό Σταθμό τής Ἐκκλησίας τής
 Ἑλλάδος, «Πνευματική Ιατρική», μέ τόν
 Ιατρό Νικόλαο Λιλιόπουλο, κάθε Παρασκευή στίς 20.30

«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», ἐβδομαδιαῖο φύλλο ὁρθοδόξου πίστεως καὶ ζωῆς τῆς «Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος». Ἱασίου 1, 115 21 Ἀθήνα. Ἐκδότης - Διευθυντής: Ἐπίσκοπος Φαναρίου Ἀγαθάγγελος. Σύνταξη, πλ. 210.7272.331. Διεκπεραίωση, πλ. 210.7272.388. Ὑπό τῶν ἱερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

‘Η «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ’ δλο τόν κόσμο μέσω Διαδικτύου: www.apostoliki-diakonia.gr

Οι «ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ» τῶν φοιτητῶν τοῦ Θεολογικοῦ Οἰκοτροφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας στό Διαδίκτυο: www.apostoliki-diakonia.gr/gr_main/profile/oikotrofeion.htm