



ΕΤΟΣ 63ον

23 Αύγουστου 2015

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 34 (3247)

## Η ΑΚΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ

Εύπλοιογημένη ἡ συγκυρία κατά τίν παρούσα Κυριακή νά συμπίπτει καί ἡ ἀπόδοση τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ἡ μετά Θεόν θεός, ἡ τά δευτερεία ἔχουσα τῆς Τριάδος, ἡ πέρα καί πάνω ἀπό κάθε ἄλλον ἄνθρωπο ἀγιασμένη, γι' αὐτό καί Παν-άγια, προβάλλεται σήμερα, τελευταία ἡμέρα πάνδημου ἑορτασμοῦ τῆς Κοιμήσεως της, γιά νά τιμηθεὶ ἰδιαιτέρως στά διάσπαρτα ἀνά τὸν ἐλλαδικό χώρο καί τὴν οἰκουμένη, θεομητορικά της προσκυνήματα. Καί ἡ Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία προβάλλοντας τὴ σεπτή Μορφή Της, δίνει τὸν λόγο στὸν ἀπόστολο Παῦλο καί ἀναγινώσκει μιά περικοπή ἀπό τὴν πρὸς Φιλίππωντος ἐπιστολὴν, ἡ ὥοποια... δέν κάνει λόγο πουθενά γιά τὴ Μητέρα τοῦ Χριστοῦ μας.

### Αύταπάρνηση καί ταπείνωση

Σέ τί ἀναφέρεται ἡ περικοπή; Μά σέ τί ἄλλο ἀπό τὸν Κύριο τῆς Δόξης! Καί συγκεκριμένα προβάλλεται ὁ Χριστός μας ὡς πρότυπο αύταπάρνησης καί ταπείνωσης, γιά νά προσκληθεῖ στὴ συνέχεια ὁ κάθε πιστός μιμητής Του νά Τὸν ἀκολουθήσει σὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ζωῆς, ὁ ὥοποιος καταλήγει στὴ θεία δόξα. Τρία σημεῖα ὑπογραμμίζει ὁ ἀπόστολος Παῦλος κατὰ τὸν ἀναφορά του στὸ Θεανδρικό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. Τὴ Σάρκωσή Του, τὴ Σταυρική Του Θυσία καί τὴ Δόξα Του.

Νομίζουμε καθίσταται πλέον φανερό τὸ γιατί ἀναγινώσκεται στὶς Θεομητορικές ἑορτές ἡ περικοπή αὐτή. Πῶς σαρκώθηκε ὁ Χριστός; Ἐκ Πνεύματος Ἀγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου! Ποιός παρέστεκε στὸν Σταυρό τοῦ Χριστοῦ καί πονοῦσε τόσο πολύ σάν νά εἶχε διαπεράσει κοφτερό σπαθί τὴν καρδιά του; Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος! Ποιός ξάρπηκε πέρα καί πάνω ἀπό κάθε ἄλλον ἄνθρωπο μέ τὴ δόξα τῆς Ἀναστάσεως, ἀλλά καί τῆς Ἀναλήψεως; Ἡ Παναγία!



## Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Φιλιπ. β' 5-11)

Τό παράδειγμα τῆς ταπεινοφροσύνης καὶ αὐτοθυσίας τοῦ Χριστοῦ

Ἄδελφοί, τοῦτο γὰρ φρονείσθω ἐν ὑμῖν ὁ καὶ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, δις ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἀρπαγμὸν ἥγήσατο τὸ εἶναι ἵστα Θεῷ, ἀλλ’ ἐαυτὸν ἐκένωσε μορφὴν δούλου λαβών, ἐν δομοιάσατι ἀνθρώπων γενόμενος, καὶ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἀνθρώπος ἐταπείνωσεν ἔαυτὸν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ. Διὸ καὶ ὁ Θεὸς αὐτὸν ὑπερύψωσε καὶ ἐχαρίσατο αὐτῷ ὄνομα τὸ ὑπέρ πᾶν ὄνομα, ἵνα ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ πᾶν γόνυν κάμψῃ ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων, καὶ πᾶσα γλῶσσα ἔξομολογήσῃται ὅτι Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς εἰς δόξαν Θεοῦ πατρός.

Στά τρία χαρακτηριστικά στοιχεῖα τοῦ τρόπου μέ τόν ὄποιο ὁ Χριστός ὑπούργησε τή σωτηρία μας, παρούσα εἶναι ἡ Παναγία μας! Καί κάθε φορά πού ἀναφέρονται αὐτά τά τρία στοιχεῖα, χωρίς νά εἶναι ύποχρεωτικό νά ἀναφέρεται, ὑπονοεῖται καὶ διαζωγραφίζεται τό σεπτό της Πρόσωπο. Γ’ αὐτό καί τό σημερινό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα, ἂν καὶ ἀναφέρεται ἐξ ὀλοκλήρου στόν Χριστό, σημασιοδοτεῖ τό μέγεθος τῆς προσφορᾶς τῆς Θεοτόκου στή σωτηρία τοῦ κόσμου, καθώς «δί’ αὐτῆς ἐφάνη ὁ σωτήρ τῷ κόσμῳ», ἀλλά καί ἡ ἴδια εἶναι παρούσα καὶ βιώνει τά γεγονότα τῆς Θείας Οίκονομίας «ύπέρ πάντα ἀλλον ἀνθρωπον».

### Τό μαρτυρικό φρόνημα τῆς Θεοτόκου

Εἶναι δυνατό νά τιμᾶται μέ ἀποστολικό ἀνάγνωσμα τό ὄποιο μιῆται γιά θυσία καὶ μαρτύριο, ἔνας ἀνθρωπος πού κοιμήθηκε εἰρηνικά; Καί γιατί ἡ Παναγία μας, ὡς ἀνωτέρα πάντων τῶν Ἀγίων, τιμᾶται παραπάνω κι ἀπ’ τούς μάρτυρες, οι ὄποιοι στό κάτω-κάτω ὑπέμειναν τά πάνδεινα γιά τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ;

Ἡ προφανής ἀπάντηση εἶναι ὅτι τά γεγονότα τῆς ἐπίγειας ζωῆς τοῦ Ἰησοῦ ἀποτέλεσαν ἔνα διαρκές μαρτύριο γιά τή Μπέρα Του! Ἡ περιφρόνηση τῶν ἀνθρώπων κατά τή Γέννηση, ὁ διώγμός τοῦ Ἡρώδη, ἡ φυγή στήν Αἴγυπτο, ἥταν μόνον ἡ ἀρχή. Ὁ ἀποχωρισμός κατά τή δημόσια δράση τοῦ Χριστοῦ, μέ τήν κλιμακούμενην καὶ πολυσύνθετην πολεμική ἐναντίον Του ἥταν ἡ συνέχεια, γιά νά ἔλθει ἡ κορύφωση μέ τά γεγονότα τῆς ἀδικης δίκης καὶ τόν Σταυροῦ!

Ἡ ούσιαστική ὅμως, ἀπάντηση εἶναι ὅτι ἡ Θεοτόκος χαρακτηριζόταν ἀπό μαρτυρικό φρόνημα καὶ μάθιστα σέ τέτοιο βαθμό ὡστε νά πογίζεται ὡς ἡ ἀκρότητα τῶν μαρτύρων! Μπροστά στόν Θεό καὶ τό θέλημά Του δέν πογάρισζε τήν ἀνθρώπινη ἡ τή δαιμονική ἀντίδραση, οὕτε τό προσωπικό κόστος. Πῶς τό καταλαβαίνουμε αὐτό; Τό ψηλαφοῦμε στό γεγονός τοῦ Εὔαγγελισμοῦ. Ἱσως διαβάζουμε ἐπιπόλαια τήν εύαγγελική διήγηση, γι’ αὐτό καὶ δέν προσέχουμε

## Μετάφραση της Ἀποστολικῆς περικοπῆς

Ἄδελφοί μου, ὃς ἐπικρατεῖ μεταξύ σας τὸ ᾱδιον φρόνημα, τὸ ὅποῖον ὑπῆρχε καὶ εἰς τὸν Χριστὸν Ἰησοῦν, ὁ ὄποιος, ἀν καὶ εἶχε θεϊκὸν ὑπαρξίν, δέν ἐθεώρησε τὸ ὅπι ἵτο ἵσσος πρὸς τὸν Θεόν σάν κάτι πρὸς ἀρπαγμόν, ἀλλ᾽ ἐκένωσε τὸν ἑαυτόν του λαβών μορφήν δούλου, γενόμενος ὅμοιος πρὸς τοὺς ἀνθρώπους, καὶ, ἀφοῦ κατά τὸ σχῆμα εὐρέθηκε ὡς ἀνθρωπός, ἔταπείνωσε τὸν ἑαυτόν του γενόμενος ὑπάκοος μέχρι θανάτου καὶ μάλιστα θανάτου σταυρικοῦ. Διά τοῦτο καὶ ὁ Θεός τὸν ὑπερύψωσε καὶ τοῦ ἐχάρισε ὄνομα τὸ ἀνώτερον ἀπό κάθε ἄλλο ὄνομα, ὥστε, εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ, νά κάμψῃ κάθε γόνυ τῶν ἐπουρανίων καὶ τῶν ἐπιγείων καὶ τῶν καταχθονίων, καὶ κάθε γλῶσσα νά ὄμολογήσῃ ὅπι ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι Κύριος εἰς δόξαν τοῦ Θεοῦ Πατρός.

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέλλα,  
Ἀρχιμ. Εὐ. Ἀντωνιάδου, Ἀμ. Ἀλιβιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Ἐκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ).

---

τὴ σημαντική ἀεπομέρεια πού ἀνάγγισφα διακριβώνει τὸ φρόνημα αὐταπαρνήσεως καὶ αὐτοθυσίας τῆς Θεοτόκου. Τῆς ἀναγγέλλει ὁ Ἀρχάγγελος ὅτι θά γεννήσει τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ καὶ ἐκείνη τὸ μόνο πού φοβᾶται εἶναι ἡ τυχόν παράβαση τοῦ Θείου Νόμου. Γι' αὐτό καὶ ρωτᾷ: «πῶς ἔσται μοι τοῦτο, ἐπεὶ ἄνδρα οὐ γινώσκω;» (Λουκ. 1,34). Καὶ μόλις λαμβάνει τὴ διαβεβαίωση περὶ ἐπενεργείας τοῦ Παναγίου Πνεύματος καὶ διασφαλίσεως τοῦ ἔξαγιασμοῦ τοῦ ὄλου γεγονότος, συγκατατίθεται ἐπεύθερα καὶ ὄλιοπρόθυμα στὴ θεία βούληση.

Τί δέν προσέχουμε στὴ διάγηση αὐτή; Παραθεωροῦμε ὅτι ὁ Μωσαϊκός Νόμος προέβλεπε θάνατο ἀτιμωτικό, διὰ λιθοβολισμοῦ, γιά ὅποια γυναίκα ἔμενε ἔγκυος χωρίς νά ἔχει παντρευτεῖ. Στόν ὄλο διάλογο τῆς Παναγίας μας μέ τὸν Ἀρχάγγελο, δέν ὑπάρχει οὔτε ὑποψία αἰτήματος ἐκ μέρους τῆς Θεοτόκου γιά διασφάλιση τῆς ζωῆς Της καὶ προστασία ἀπό τὶς κοινωνικές συνέπειες. Γνωρίζει ὅτι μέ τό νά δεχθεῖ νά σαρκωθεῖ στὰ σπλάγχνα Της ὁ Μονογενὲς Υἱός καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, διατρέχει ὑψιστο κίνδυνο θανάτου. Κι ὅμως, τό ἀποδέχεται ἀσυζητητί! Χωρίς νά παζαρέψει ἡ ἔστω νά τό θέσει ὡς ἀπορία τό τι θά γίνει μέ αὐτήν! Ἐμπιστεύεται τόσο ὄλοκληρωτικά τὴ Θεία Πρόνοια καὶ ἐπιρρίπτει τὸν ἑαυτό Της μέ τόση ἐμπιστοσύνη στό θέλημα τοῦ Κυρίου, ὥστε ἀδιαφορεῖ γιά τὸν θάνατο, ἡ καλύτερα τὸν ἀποδέχεται, κάνοντας ὑπακοή μέ κάθε κόστος!

Τουλάχιστον οἱ μάρτυρες εἶχαν τὴν παρηγορία τῆς βεβαιότητας τοῦ Παραδείσου καθὼς προχωροῦσαν στὸ μαρτύριο. Ἡ Κυρία Θεοτόκος δέν εἶχε οὔτε αὐτό. Εἶχε μόνο τὴν ἀταλάντευτη πίστη της καὶ τὴν ὄλοκληρωτική ὑπακοή στό θεῖο θέλημα. Γι' αὐτό, ἀν καὶ δέν μαρτύρησε, ἡ Παναγία μας ξεπέρασε ἀκόμη καὶ τοὺς μάρτυρες στὴ θυσιαστική προσφορά καὶ διάθεση καὶ δικαίως κατέστη ἡ ἀκρότητα τῶν μαρτύρων.

Ἀρχιμ. Ἰ. Ν.

23 Αύγουστου 2015: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΙΒ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ.

΄Απόδοσις τῆς ἑορτῆς τῆς κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου (Παναγίας τῆς Προυσιωπίσσας). Λούπου μάρτυρος (δέ' αἱ.), Ειρηναίου ἐπισκόπου Λουγδούνων († 202).

΄Ηχος: γ' – Έωθινόν: Α' – Απόστολος: Φιλιπ. β' 5-11 – Εύαγγέλιον: Λουκ. ι' 38-42, ια' 27-28.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ: 30 Αύγουστου, ΙΙ' Ματθαίου.

΄Απόστολος: Α' Κορ. ιστ' 13-24 – Εύαγγέλιον: Ματθ. κα' 33-42.

## Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ

Μέ τίν εօρτιή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ἑορτάζεται τό ὅτι ὅλοι οἱ ἀνθρώποι «ὑπερυψοῦνται» στὶν μακαριότητα τοῦ νικητῆ Χριστοῦ καὶ ὅτι αὐτὸν ἡ ὑπερύψωση ἔχει ἥδη ἐπιτευχθεῖ μὲ τίν Υπεραγία Θεοτόκο. Ἡ Κοίμηση εἶναι τό σημεῖο, ἡ ἐγγύηση καὶ ὁ ἑορτασμός, ὅτι ἡ πορεία τῆς Παναγίας εἶναι ὁ προορισμός ὅλων ἐκείνων τῶν ταπεινῶν, πού ἡ ψυχή τους μεγαλύνει τόν Κύριο, πού τό πνεῦμα τους βρίσκει ἀγαλλίαση στόν Θεό καὶ Σωτήρα, πού οἱ ζωές τους εἶναι ἀπολύτως ἀφιερωμένες στόν νά ἀκοῦν καὶ νά τηροῦν τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ, πού ἔχει δοθεῖ στούς ἀνθρώπους ἀπό τόν Υἱό τῆς Παρθένου, τόν Σωτήρα καὶ Λυτρωτή τοῦ κόσμου.

Πρέπει νά τονισθεῖ ὅτι σέ ὅλες τίς Θεομπτορικές ἑορτές τῆς Ἐκκλησίας, οι Ὁρθόδοξοι Χριστιανοί ἑορτάζουν γεγονότα τῆς δικῆς τους ἐν Χριστῷ καὶ ἐν Ἀγίῳ Πνεύματι ζωῆς. Ὁ, τι συμβαίνει στίν Παναγία συμβαίνει σέ ὅλους ὅσοι μιμοῦνται τίν ἀγία ζωή της, τίν ταπείνωση, τίν ὑπακοή καὶ τίν ἀγάπη της. Ὁπως κι ἐκείνη, ὅλοι οἱ ἀνθρώποι μποροῦν νά γίνουν εὐλογημένοι καὶ «πιμιώτεροι τῶν χερουσβίμι καὶ ἐνδοξότεροι ἀσυγκρίτως τῶν σεραφίμ», ἀν ἀκολουθήσουν τό παράδειγμά της. Ὁ Χριστός θά γεννηθεῖ ἐν Ἀγίῳ Πνεύματι μέσα στίν ψυχή τοῦ καθενός καὶ ὅλοι θά μποροῦν νά εἶναι ναοί τοῦ ζῶντος Θεοῦ. Ὅλοι ὅσοι ζοῦν τή ζωή πού ἔζησε ἡ Παναγία, θά μοιραστοῦν τίν αἰώνια ζωή τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

΄Από τό βιβλίο τοῦ π. Θωμᾶ Χόπκο, Δόγμα καὶ λατρεία, τόμ. Α', τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

«ΦΩΝΗ ΚΥΠΙΟΥ», ἔβδομαδιαῖο φύλλο ὁρθοδόξου πίστεως καὶ ζωῆς τῆς «Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος». Ἰασίου 1, 115 21 Ἀθήνα. Ἐκδότης - Διευθυντής: Ἐπίκοπος Φαναρίου Ἀγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίωση, τηλ. 210.7272.388. Ὑπό τῶν ἱερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

΄Η «ΦΩΝΗ ΚΥΠΙΟΥ» σ' ὅλο τόν κόσμο μέσω Διαδικτύου: [www.apostoliki-diakonia.gr](http://www.apostoliki-diakonia.gr)