



ΕΤΟΣ 60όν

25 Μαρτίου 2012

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 13 (3069)

## Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

### Τό «ναι» της Θεοτόκου στή θεία κλήση

Μέσα στήν πένθιμη περίοδο της Σαρακοστῆς ώς φῶς χαρᾶς καί έλπιδος ήλα-  
μπει ἡ πανευφρόσυνος ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ της Θεοτόκου. Ἀπό τή στιγμή  
πού ἡ Θεοτόκος μέ τό «ἰδού ἡ δούλη Κυρίου» ἀποδέχθηκε τήν ἐκ τοῦ Θεοῦ  
κλήσην της νά γίνει ἡ μητέρα τοῦ Υἱοῦ τοῦ Ὑψίστου, ἄνοιξε ὁ δρόμος, γιά νά κα-  
τεβεῖ ὁ Θεός στή γῆ καί νά σώσει τούς ἀνθρώπους ἀπό τό σκοτάδι καί τή σκιά  
τοῦ θανάτου.

Τό «ἰδού ἡ δούλη Κυρίου» πού εἶπε ἡ Μαριάμ στόν Ἀρχάγγελο δέν ἦταν  
ἔνας τυχαῖος ἡ συμπτωματικός λόγος. Ἡ φράση αὐτή ἐκφράζει ὅλη τή ζωή, τή  
σκέψη καί τό φρόνημα της Θεομήτορος. Ἡ Παναγία ἀπό τή σύλληψή της ἦταν  
ἀγιασμένη καί παραδομένη πλήρως στό θέλημα τοῦ Κυρίου. Ἔφερε βέβαια  
ώς ἀνθρωπος τίς συνέπειες τοῦ προπατορικοῦ ἀμαρτήματος, καί ἐπομένως καί  
τή φορά πρός τήν ἀμαρτία, ἀλλιὰ μετά τήν ἡμέρα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ της ἡ κάρη  
τοῦ Θεοῦ τή διατήρησε καθαρή ἀπό κάθε ἀμαρτία. Ὅταν ἀποδέχθηκε τή θεία  
κλήση ἀπό τόν ἀρχάγγελο, ἐκδήλωσε φυσικά καί ἀβίαστα αὐτό πού βίωνε πά-  
ντοτε, δηλαδή τήν πλήρη ύποταγή της στό θέλημα τοῦ Θεοῦ.

### Πρωτόπλαστοι καί Θεοτόκος

“Οπως εἶναι γνωστό, ὁ Θεός εἶχε δώσει στούς Πρωτοπλάστους τήν ἐντολή  
νά μή γευθοῦν ἀπό τό δένδρο της γνώσεως τοῦ καλοῦ καί τοῦ κακοῦ. Μέ τήν  
ἐντολή αὐτή ἤθελε νά τούς παιδαγωγήσει στήν ταπείνωση καί τήν ὑπακοή· νά  
κατανοήσουν βαθύτατα καί μονιμότατα ὅτι ἡ ἀρχή καί πηγή κάθε καλοῦ εἶναι ὁ  
Θεός· ὅτι ὁ Θεός εἶναι ὁ δημιουργός τῶν ἀπάντων καί αὐτός εἶναι ὁ μόνος πού  
καθορίζει ποιός εἶναι ὁ ὄρθος τρόπος ζωῆς· ὅτι οἱ ἀνθρώποι ὀφείλουμε νά ἀκο-  
λουθοῦμε σέ ὅλα τό θέλημα τοῦ Θεοῦ.

‘Ο σατανᾶς ὅμως ύπεβαθη στούς Πρωτοπλάστους τόν πειρασμό τῆς αὐτο-



## ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Λουκ. α' 24 – 38)

### «Ιδού ἡ δούλη Κυρίου»

Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις συνέλαβεν Ἐλισάβετ ἡ γυνὴ Ζαχαρίου, καὶ περιέκρυψεν ἔαυτὴν μῆνας πέντε, λέγουσα· ὅτι οὕτω μοι πεποίηκεν ὁ Κύριος ἐν ἡμέραις, αἷς ἐπεῖδεν ἀφελεῖν τὸ ὄνειδός μου ἐν ἀνθρώποις. Ἐν δὲ τῷ μηνὶ τῷ ἔκτῳ, ἀπεστάλη ὁ ἄγγελος Γαβριὴλ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ εἰς πόλιν τῆς Γαλιλαίας, ἥ ὄνομα Ναζαρέτ, πρὸς παρθένον μεμνηστευμένην ἀνδρί, φὸνομα Ιωσήφ, ἐξ οἴκου Δαυΐδ, καὶ τὸ ὄνομα τῆς παρθένου Μαριάμ. Καὶ εἰσελθὼν ὁ ἄγγελος πρὸς αὐτήν, εἶπε· Χαῖρε, κεχαριτωμένῃ· ὁ Κύριος μετὰ σου· εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξίν. Ή δὲ ἰδοῦσα, διεταράχθη ἐπὶ τῷ λόγῳ αὐτοῦ, καὶ διελογίζετο, ποταπὸς εἶη ὁ ἀσπασμὸς οὗτος. Καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος αὐτῇ· Μή φοβοῦ, Μαριάμ· εῦρες γὰρ χάριν παρὰ τῷ Θεῷ. Καὶ ἴδού, συλλήψη ἐν γαστρί, καὶ τέξῃ νίόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν. Οὗτος ἔσται μέγας, καὶ Υἱὸς Ὅψιστου κληθήσεται, καὶ δώσει αὐτῷ Κύριος ὁ Θεός τὸν θρόνον Δαυΐδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, καὶ βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον Ιακώβ εἰς τὸν αἰῶνας, καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος. Εἶπε δὲ Μαριάμ πρὸς τὸν ἄγγελον· πῶς ἔσται μοι τοῦτο, ἐπεὶ ἄνδρα οὐ γινώσκω; Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῇ· Πνεῦμα ἄγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σέ, καὶ δύναμις Ὅψιστου ἐπισυάσει σου· διὸ καὶ τὸ γεννώμενον ἄγιον κληθήσεται Υἱὸς Θεοῦ. Καὶ ἴδού, Ἐλισάβετ ἡ συγγενής σου, καὶ αὐτὴ συνειληφυῖα νίόν ἐν γήραις αὐτῆς, καὶ οὗτος μὴν ἔκτος ἔστιν αὐτῇ τῇ καλουμένῃ στείρα· ὅτι οὐκ ἀδυνατήσει παρὰ τῷ Θεῷ πᾶν ὄχημα. Εἶπε δὲ Μαριάμ· Ίδού ἡ δούλη Κυρίου· γένοιτο μοι κατὰ τὸ ὄχημα σου. Καὶ ἀπῆλθεν ἀπ' αὐτῆς ὁ ἄγγελος.

---

Θεώσεως. Τούς ἔξαπάτησε βάζοντάς τους τίνι ιδέα ὅτι ἄν ἀδιαφορήσουν γιά τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ στό ἔχης ὄριζουν ἀπό μόνοι τους, σύμφωνα μέ τί δική τους κρίση, ποιό εἶναι καλό καὶ ποιό εἶναι κακό, θά γίνουν ὅμοιοι μέ τόν Θεό. Μέ αὐτό τόν τρόπο τούς χώρισε ἀπό τόν Θεό καὶ τούς ὀδήγησε στόν πνευματικό καὶ τό σωματικό θάνατο.

Στόν ἵδιο πειρασμό ύποκύπτει κάθε ἄνθρωπος, ἀκόμη καὶ τό πιό μικρό παιδί, κάθε φορά πού διαπράττει καὶ τίνι πιό μικρή ἀμαρτία. Μέ τίνι πράξη του αὐτή κατ' οὓσιαν κάνει τόν ἔαυτό του ἄλλη ἀρχή, διαφορετική ἀπό τόν Θεό, ἢ ὅποια ἐπιθυμεῖ νά ὄρισει κατά τή δική της κρίση ποιό εἶναι καλό καὶ ποιό εἶναι κακό. Ἀπό αὐτή τίνι πράξη πηγάζει κάθε συμφορά στήν ἀνθρωπότητα, κάθε πιλάνη καὶ μορφή εἰδωλοπλαστρίας καὶ ψευδοῦς θρησκείας.

Ἀπό ὅπες τίς συμφορές καί τίς πιλάνες ἔβγαλε τίνι ἀνθρωπότητα ἡ Θεοτόκος μέ τό φρόνημα πού ἀποκαλύπτει ὁ ἀπλός καὶ ταπεινός λόγος της «ἰδού ἡ δούλη Κυρίου, γένοιτο μοι κατά τό ὄχημα σου». Στό πρόσωπό της ὁ Θεός βρῆκε τόν ἄνθρωπο ἐκεῖνο πού ἀληθινά τήρησε τό θέλημά του σέ ὅλα. Καὶ ἀφοῦ βρέθηκε στή γῆ ὁ ἀληθινός αὐτός ἄνθρωπος, ἔτσι ὅπως τόν ἔθελε ἀπό μιᾶς ἀρχῆς ὁ Θεός, κατέβηκε ἀπό τόν ούρανό ἡ δικαιοσύνη τῶν ἀνθρώπων, ὁ θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστός, καὶ ἀποκατέστησε τίνι εἰρήνην μεταξύ τῶν ἀνθρώπων καὶ τοῦ Θεοῦ.

## Μετάφραση της Εὐαγγελικῆς περικοπῆς

“Υστερα ἀπό τὰς ἡμέρας αὐτὰς ἡ Ἐλισάβετ, ἡ γυναῖκά του, ἔμεινε ἔγκυος καὶ ἔκρυψε τὸν ἑαυτὸν της ἐπὶ πέντε μῆνας καὶ ἔλεγε, «Ἄύτὸ μοῦ ἔκανε ὁ Κύριος κατά τὰς ἡμέρας, πού ἐνδιαφέρθηκε νά μοῦ ἀφαιρέσῃ τὴν ἐντροπήν μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων». Κατά δὲ τὸν ἔκτον μῆνα ἀπεστάλη ὁ ἄγγελος Γαβριήλ ἀπό τὸν Θεόν εἰς πόλιν τῆς Γαλιλαίας, πού ώνομάζετο Ναζάρετ, πρὸς παρθένον, ἡ ὥποια ἦτο μνηστευμένη μὲν ἄνδρα ὀνομαζόμενον Ἰωσήφ ἀπό τὸν οἶκον τοῦ Δαυΐδ καὶ τὸ ὄνομα τῆς παρθένου ἦτο Μαριάμ. Καὶ ὅταν παρουσιάσθηκε εἰς αὐτὴν ὁ ἄγγελος τῆς εἶπε, «Χαῖρε κεκαριτωμένη, ὁ Κύριος εἶναι μαζὶ σου, εὐλογημένη εἶσαι σὺ μεταξὺ τῶν γυναικῶν». Αὐτή δέ μόλις τὸν εἶδε, ἐταράχθηκε μὲν τὰ λόγια αὐτὰ καὶ ἐσκέπτετο τί σημαίνει ὁ καρεπισμός αὐτός. Καὶ ὁ ἄγγελος τῆς εἶπε, «Μή φοβᾶσαι, Μαριάμ, διότι εὐρῆκες χάριν ἐκ μέρους τοῦ Θεοῦ. Θά μείνῃς ἔγκυος καὶ θά γεννήσῃς υἱόν καὶ θά τὸν ὄνομάσῃς Ἰησοῦν. Αὐτός θά εἶναι μέγας καὶ θά ὄνομασθῇ Υἱός τοῦ Ὑψίστου καὶ θά τοῦ δώσῃ ὁ Θεός τὸν θρόνον τοῦ Δαυΐδ τοῦ πατέρα του, καὶ θά βασιλεύσῃς εἰς τὸν οἶκον τοῦ Ἰακώβ αἰωνίως καὶ ἡ βασιλεία του δέν θά ἔχῃ τέλος». Εἶπε δέ ἡ Μαριάμ πρὸς τὸν ἄγγελον, «Πῶς θά γίνη αὐτό, ἀφοῦ δέν ἔχω ἄνδρα?». Ὁ ἄγγελος ἀπεκρίθη, «Πνεῦμα Ἀγιον θά ἔλθῃ σ' ἐσέ καὶ δύναμις τοῦ Ὑψίστου θά σέ σκιάσῃ· διά τοῦτο καὶ τὸ ἄγιον πού θά γεννηθῇ θά ὄνομασθῇ Υἱός Θεοῦ. Καὶ ἡ Ἐλισάβετ ἡ συγγενής σου, συνέλαβε καὶ αὐτή υἱόν εἰς τὰ γεράματά της καὶ αὐτή πού θεωρεῖται στεῖρα, εἶναι τώρα εἰς τὸν ἔκτον μῆνα της, διότι κανένα πρᾶγμα δέν εἶναι ἀδύνατον εἰς τὸν Θεόν». Εἶπε τότε ἡ Μαριάμ, «Ίδού ἡ δούλη τοῦ Κυρίου· ἂς μοῦ γίνη ὅπως εἰπεις». Καὶ ἔφυγε ἀπ' αὐτὴν ὁ ἄγγελος.

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέλλα,  
Ἀρχιμ. Εὐ. Ἀντωνιάδου, Ἀμ. Ἀλιβιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Ἐκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ).

## Θεοτόκος καὶ σύγχρονη ἐποχή

‘Η σύγχρονη ἐποχή φέρει τὴν βαρύτατη κληρονομιά πού τῆς κληροδότησε ἡ κίνηση τοῦ οὐμανισμοῦ. Αὐτή ἡ κίνηση, ἡ ὥποια ἐμφανίσθηκε στὰ χρόνια τῆς Ἀναγεννήσεως, μοιλονότι ἀρχικά ἔφερε κάποια χριστιανικά στοιχεῖα, ὡστόσο κεντρικό σημεῖο της εἶναι ὅτι ὁ ἀνθρωπός εἶναι ἡ ἀρχή καὶ τὸ μέτρο τῶν πάντων. ‘Οπως εὗστοχα παρατηρεῖ ἔνας σύγχρονος θεολόγος, «δέν εἶναι δύσκολο νά διακρίνουμε στήν κίνηση αὐτή τήν ἀνανέωση τῆς παραδείσιας πτώσεως μέ νέα δύναμιν στήν ιστορία τῆς ἀνθρωπότητος». Ἀπό αὐτή τήν ιδεολογία εἶναι ἐμποτισμένες σύμερα ἡ πλειονότητα τῶν ἀνθρώπων· ἀπό τούς νέους πού δέν παραδέχονται Θεό καὶ ἄρχοντες, ἔως ἐκείνους πού θεωροῦν μέγα κατόρθωμα τό νά ἀμφισβητοῦν τά πάντα· καὶ ὅλη αὐτά, διότι ὅλη σχεδόν ἡ ἀνθρωπότητα σύμερα γαλουχεῖται μὲ τό φρόνημα ὅτι ἡ ἀρχή τῶν πάντων εἶναι ὁ ἀνθρώπινος νοῦς καὶ ἡ ἀνθρώπινη ποιγική. «Συνέπειες τῆς νέας αὐτῆς μορφῆς πτώσεως· ὁ ἀνθρωπός ἔγινε δοῦλος τῶν κρατῶν πού ὁ ἴδιος δημιούργησε (ἐνν. κατά τά πρότυπα τοῦ οὐμανισμοῦ), τῆς ἐπιστήμης πού εἶναι πάντοτε ποιητή σχετική, τῶν

**25 Μαρτίου 2012: Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ  
ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ**

(Ἐθνική ἑορτή ἐπί τῷ ἐπετείῳ τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821).  
Τίχος: πλ. δ' – Έωθινόν: — — Απόστολος: Ἐβρ. β' 11-18 – Εὐαγγέλιον: Λουκ. α' 24-38.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ: 1 Απριλίου, Ε΄ Νηστειῶν.  
Απόστολος: Ἐβρ. θ' 11-14 – Εὐαγγέλιον: Μάρκ. ι' 32-45.

ἀφηρημένων φιλοσοφιῶν καὶ ίδεολογιῶν του· καὶ τὸ χειρότερο ἀκόμη, τῶν μυχανῶν πού ὁ ἕδιος ἐφεῦρε». Καὶ ἐνῶ βλέπει τὴν καταστροφήν νά ἐπικρέμαται πάνω ἀπό ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα σάν δαμόκλειος σπάθη, ἀδυνατεῖ νά βρεῖ κάποια λύση καὶ προχωρᾶ μοιροματρικά πρός τὸ χειρότερο.

Μπροστά σέ ὅλη αὐτή τὴν ἀπελπιστική κατάσταση ύψωνεται ως πύργος ἀσάπευτος καὶ πνοή ἐλπίδος ὁ πλόγος τῆς Θεοτόκου: «Ίδού ἡ δούλη Κυρίου, γένοιτο μοι κατά τὸ ρῆμά σου». Ο πλόγος αὐτός κηρύττει σέ ὅλα τὰ μήκη καὶ πλάτη τῆς γῆς ὅτι πουθενά ἀλλοῦ δέν ὑπάρχει ἡ διέξοδος ἀπό κάθε ἀδιέξοδο καὶ κάθε ἀπελπιστική κατάσταση, παρά στὴν ταπεινὴ ἀναγνώριση τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ ως μοναδικῆς ἀρχῆς καὶ πηγῆς κάθε καλοῦ. ”As ὑποταχθοῦμε καὶ ἐμεῖς πρόθυμα στὸ θέλημα τοῦ Κυρίου, γιά νά βγοῦμε ἀπό κάθε ἀδιέξοδο αὐτῆς τῆς ζωῆς καὶ νά εισέλθουμε στὸ φῶς τῆς θείας αἰώνιότητας. Ἄμνην.

Ἄρχιμ. Π. Κ.

**ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Λ. ΨΑΡΙΑΝΟΥ (†)**

**ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ**

**Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ**

Σέ 52 ὄμιλίες.

Κυκλοφορήθηκε σέ νέα ἐπιμελημένη Ε΄ ἔκδοσην τὸ κλασικό πλέον ἔργο τοῦ μακαριστοῦ Γέροντα Μητροπολίτη τῆς Ἑκκλησίας μας, πού ἀναφέρεται στὸ πιό μεγάλο, τὸ πιό σπουδαῖο καὶ τὸ πιό ιερό ἔργο, πού μποροῦν νά κάνουν οἱ ἀνθρωποί, τὴ θεία Λειτουργία.

**ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ «ΦΩΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ»:** 1) Κάθε Σάββατο καὶ ὥρα 6.00 μ.μ. γίνεται τὸ κάρυγμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου», στὸν Ἱ. Ναό Ἀγίας Εἰρήνης (δόδ. Αἰόλου) Ἀθίνα. Προηγεῖται ἡ Ἀκολούθια τοῦ Ἐσπερινοῦ, στὸν ὅποια περιστασιακῶς θά χοροστατεῖ ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος καὶ θά ὅμιλει. 2) Κάθε Παρασκευή καὶ ὥρα 5.30 μ.μ. γίνεται τὸ κάρυγμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου» στὸν Ἱ. Προσκυνηματικό Ναό Ἀγίας Βαρβάρας στὸν ὄμρώνυμο Λημώνι Αττικῆς. Προηγεῖται ἡ Παράκληση τῆς Ἀγίας καὶ ὅμιλει ἔνας ἀπό τοὺς Ἐφημερίους τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», ἔβδομαδιαῖς φύλλο ὄρθοδόξου πίστεως καὶ ζωῆς τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἑκκλησίας τῆς Ἑλλάδος». Ιασίου 1, 115 21 Ἀθίνα. Ἐκδότης - Διευθυντής: Ἐπίοκοπος Φαναρίου Ἀγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίωση, τηλ. 210.7272.388. Υπό τῶν ιερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

\* Η «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ' ὅλο τὸν κόσμο μέσω Διαδικτύου: [www.apostoliki-diakonia.gr](http://www.apostoliki-diakonia.gr)