



ΕΤΟΣ 60ον

15 Ιανουαρίου 2012

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 3 (3059)

## Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΛΕΠΡΩΝ

Η Λέπρα καί ἡ ἀμαρτία

Στή σημερινή περικοπή ό εύαγγελιστής Λουκᾶς μᾶς περιγράφει τή θαυμαστή ίαση δέκα λεπρών ἀνδρών, τίνη ὁποία ἐπιτέλεσε ὁ Κύριος, καθώς πορευόταν στήν Ἱερουσαλήμ. Οι δέκα λεπροί δέν πλησίασαν, ἀλλά στάθηκαν μακριά ἀπό τόν Ἰησοῦν καί ζητοῦσαν νά τους ἐθεήσει. Αύτό τό ἔκαναν, ἐπειδή, σύμφωνα μέ τό μωσαϊκό νόμο, ἥταν ἀκάθαρτοι, καί ὅποιος τους πλησίαζε γινόταν καί αὐτός ἀκάθαρτος. Ἀλλά καί ὁ Κύριος Ἰησοῦς, σεβόμενος τό μωσαϊκό νόμο, τους στέλνει, γιά νά δείξουν τους ἑαυτούς τους στούς ιερεῖς, ἐπειδή οι ιερεῖς ἥταν αύτοί πού ἀποφαίνονταν γιά τό ἄν ἔνας λεπρός θεραπεύθηκε καί ἔπαισε πλέον νά είναι νομικά ἀκάθαρτος. Καί πράγματι, καθώς οι λεπροί πορεύονταν πρός τους ιερεῖς καθαρίσθηκαν.

Ἡ λέπρα ἀποτελεῖ τύπο καί σύμβολο τῆς ἀμαρτίας. "Οπως ἡ λέπρα καθιστοῦσε ἔναν ἀνθρώπο στήν Παλαιά Διαθήκη νομικῶς ἀκάθαρτο, ἔτσι ἡ ἀμαρτία στήν πραγματικότητα κάνει ἀκάθαρτο τόν ἀνθρώπο ἐνώπιον Θεοῦ καί ἀνθρώπων. "Οπως ἐπίσης ὁ λεπρός ἄν πλησίαζε κάποιον, τόν ἔκανε ἀκάθαρτο, κατά ἀνάλογο τρόπο, ὁ ἀμαρτωλός ἀνθρωπος ἐπηρεάζει μέ τήν ἀστατη ζωή του τους ἄλλους καί τους ὥθετι στήν ἀμαρτία. Τέλος, ὅπως ὁ λεπρός ὅταν θεραπευόταν, προκειμένου νά γίνει καθαρός, ἐπρεπε πρῶτα νά δείξει τόν ἑαυτό του στόν ιερέα, καί ἐκείνος θά τόν ἀνακήρυσσε καθαρό, ἔτσι καί κάθε ἀνθρωπος πού φέρει τήν ἀμαρτία πάνω του, γιά νά καθαριστεῖ ἀπό αὐτή, θά πρέπει ἀπαραιτήτως νά πορευθεῖ στόν ιερέα, νά ἔχομοιογνθεῖ, καί διά τοῦ ιερέως θά τοῦ δοθεῖ ἡ ἀφεση καί ὁ καθαρισμός ἀπό τήν ἀμαρτία.

Ὁ Χριστός ἥταν αύτός πού θεραπευσε τους λεπρούς. Αύτός καθαρίζει καί σώζει καί ἐμᾶς ἀπό τήν ἀμαρτία. "Οπως ὅμως ἔστειλε τους λεπρούς στούς ιερεῖς, γιά νά ἀποφανθοῦν γιά τήν καθαροσή τους, ἔτσι καί σέ μᾶς χορηγεῖ τήν καθαρο-



## ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Λουκ. ις' 12-19)

### Ἐπέστρεψε δοξάζοντας τὸν Θεό

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εἰσερχομένου τοῦ Ἰησοῦ εἰς τινα κώμην, ἀπήντησαν αὐτῷ δέκα λεπροὶ ἄνδρες, οἱ ἔστησαν πόρρωθεν, καὶ αὐτοὶ ἦραν φωνὴν λέγοντες· Ἰησοῦ ἐπιστάτα, ἐλέησον ἡμᾶς. Καὶ ἴδων, εἶπεν αὐτοῖς· Πορευθέντες, ἐπιδείξατε ἑαυτοὺς τοῖς ἵερεῦσι. Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ὑπάγειν αὐτούς, ἐκαθαρίσθησαν. Εἰς δὲ ἐξ αὐτῶν, ἴδων ὅτι ἱάθη, ὑπέστρεψε μετὰ φωνῆς μεγάλης δοξάζων τὸν Θεόν, καὶ ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ, εὐχαριστῶν αὐτῷ· καὶ αὐτὸς ἦν Σαμαρείτης. Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν οὐχὶ οἱ δέκα ἐκαθαρίσθησαν; Οἱ δὲ ἐννέα ποῦ; Οὐχ εὑρέθησαν ὑποστρέψαντες δοῦναι δόξαν τῷ Θεῷ, εἰ μὴ ὁ ἀλλογενὴς οὗτος; Καὶ εἶπεν αὐτῷ· Ἄναστάς, πορεύου· ἥ πίστις σου σέσωκέ σε.

---

διά τῶν ιερέων καὶ τῶν μυστηρίων τῆς Ἔκκλησίας. Κανεὶς δέν μπορεῖ νά σωθεῖ μόνος του μέ τίν καθή ζωή του, ὅσο καί ἂν πιστεύει στόν Χριστό καὶ προσεύχεται σ' αὐτόν, ἂν δέν πορεύεται στά μυστήρια τῆς Ἔκκλησίας καὶ δέν μετέχει σε αὐτά. Ἡ σωτηρία λοιπόν καί ἡ κάθαρσή μας ἀπό τήν ἀμαρτία χορηγεῖται ἀπό τόν Χριστό διά μέσου τῶν μυστηρίων πού ἐπιτελοῦν στήν Ἔκκλησία οἱ ιερεῖς.

### Οι Ἰουδαῖοι καὶ ὁ Σαμαρείτης

Ἄπο τούς δέκα λεπρούς πού θεραπεύτηκαν μόνον ὁ ἔνας ἐπέστρεψε γιά νά εὔχαριστήσει τόν Κύριο, καὶ αὐτός ἦταν Σαμαρείτης, δηλαδή ὅχι γνήσιος Ἰσραηλίτης. Αὐτός μόνο ἐπαινέθηκε ἀπό τόν Κύριο καὶ ἄκουσε τόν πιθητό λόγο «ἡ πίστη σου σέ ἔσωσε». Ἔτσι προδοπλάθηκε γιά ἄλλη μία φορά ἡ σωτηρία τῶν ἔθνῶν, τά ὅποια μέ πολλή προθυμία καὶ εὐγνώμονα διάθεστο ἐπρόκειτο νά πιστεύσουν καὶ νά προσέλθουν στόν ἀναστάντα Χριστό, ἐγκαταθείοντας τήν πλάνη καὶ τήν ἀσέβεια. Ταυτόχρονα, προμηνύθηκε ἡ ἀπομάκρυνση τῶν Ἰσραηλίτων ἀπό τόν ἀληθινό Θεό, διότι φάνηκαν ἀπιστοι καὶ ἀχάριστοι πρός τόν μονογενή του Υἱό, πού τούς τίμησε μέ τήν ἐνανθρώπησή του καὶ εὐεργέτησε μέ ἔξαίσια θαύματα καὶ θεϊκές διδασκαλίες.

### Ἡ ἀληθινή εὐγνωμοσύνη πρός τόν Θεό

Ἡ εὐγνωμοσύνη τοῦ πρώην λεπροῦ τοῦ κάρισε τή σωτηρία. Καὶ ἡ δική μας εὐγνωμοσύνη πρός τόν Κύριο Ἰησοῦ, ἀποτελεῖ τή βασική προϋπόθεση τῆς σωτηρίας μας. Ἡ εὐγνωμοσύνη δέν ἀποτελεῖ μία ἀπό τίς πολλής ἀρετές πού ὄφειλουμε νά ἔχουμε ὡς χριστιανοί πού εἰμαστε· ταυτίζεται μέ τή θετική ἀνταπόκρισή μας στίς εὐεργεσίες τοῦ Θεοῦ πρός ἡμᾶς, κυριότερη ἀπό τίς ὄποιες ἦταν ἡ ἐνανθρώπηση καὶ ἡ σταυρική θυσία του. Γ' αὐτό κάποιος "Άγιος ἔθλεγε ὅτι μετά

## Μετάφραση της Εὐαγγελικής περικοπῆς

Ἐκεῖνον τὸν καιρόν, καθώς ἔμπαινε ὁ Ἰησοῦς σ' ἑνα χωριό, τὸν συνίντησαν δέκα ἄνδρες λεπροί, οἱ ὁποίοι ἐστάθηκαν λίγο μακριά, καὶ τοῦ φώναζαν, «Ἰησοῦ Διδάσκαλε, ἐλέησέ μας». Ὅταν τούς εἶδε, τούς εἶπε, «Πηγαίνετε νά δείξετε τὸν ἑαυτὸν σας εἰς τούς ἰερεῖς», καὶ ἐνῷ ἐπῆγαιναν, ἐκαθαρίσθησαν. Ἐνας ἀπ' αὐτούς, ὅταν εἶδε ὅτι ἐθεραπεύθηκε, ἐπέστρεψε δοξάζων τὸν Θεόν μὲν δυνατὸν φωνὴν καὶ ἔπεσε μὲ τὸ πρόσωπον εἰς τὰ πόδια τοῦ Ἰησοῦ καὶ τὸν εὔχαριστοῦσε· καὶ αὐτὸς ἦτο Σαμαρείτης. Τότε εἶπε ὁ Ἰησοῦς, «Δέν ἐκαθαρίσθησαν καὶ οἱ δέκα; Οἱ ἄλλοι ἐννέα ποῦ εἶναι; Κανεὶς δέν εὑρέθηκε νά ἐπιστρέψῃ διά νά δοξάσῃ τὸν Θεόν παρά αὐτὸς ὡ ἀλλοεθνής;». Καὶ εἶπε εἰς αὐτόν, «Σήκω ἐπάνω καὶ πάγαινε· ἢ πίστις σου σέ ἔσωσε».

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέλλα,  
Ἄρχιμ. Εὐ. Ἀντωνιάδου, Ἀμ. Ἀλιβιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Ἐκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ).

ἀπό τὴν τόσο μεγάλη θυσία πού ἔκανε ὁ Χριστός γιά νά μᾶς πιπτώσει, ἀπό εύγνωμοσύνη δέν πρέπει νά πᾶμε στὸν κόλαση, γιά νά μήν τὸν πιπτήσουμε.

Δυστυχῶς δέν εἶναι πίγιοι οἱ ἄνθρωποι πού περιορίζουν τὴ σχέση τους μέ τὸν Θεό στὸ νά τὸν θυμοῦνται ὅταν τούς βρεῖ κάποια δυσκολία καὶ πειρασμός. Ἰσως μετά τὴ θεία βοήθεια νά εὔχαριστοῦν τὸν Θεό· νά δίνουν ἀπό εύγνωμοσύνη πιεφτά σε κάποιον φτωχό ἢ σε κάποιο εὐαγές ἵδρυμα ἢ νά ἐκπληρώνουν κάποιο τάμα πού εἶχαν κάνει. Ὁμως ἐκτός ἀπ' αὐτό, δέν ἐπιθυμοῦν ούσιαστικότερη σχέση μέ τὸν Κύριο. Ὁ ἀληθινά εύγνώμων πρός τὸν Θεό ἄνθρωπος εἶναι αὐτός πού κάνει κύρια καὶ καθημερινή μέριμνά του τὸ πῶς νά εὔαρεστήσει τὸν Θεό καὶ νά τηρήσει τὸ θέλημά του. Ἀφοῦ ὁ Θεός μᾶς χάρισε τὰ πάντα, ἀκόμη καὶ τὸν ἵδιο τὸν ἑαυτό του, ἡ μόνη ἀληθινή ἀνταπόκριση ἐκ μέρους μας εἶναι νά τοῦ προσφέρουμε καὶ ἐμεῖς τὰ πάντα· ὅπη τὴ ζωή μας. «ἔαυτούς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴ ζωήν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα», μᾶς προτρέπει ἡ μπτέρα Ἔκκλησία. Ἄσ φανοῦμε πιοιπόν ἀληθινά εύγνώμονες πρός τὸν Κύριο, ἔτσι ὥστε ὅταν ἀναστηθοῦμε, νά πορευθοῦμε στὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ ἀκούσουμε τὰ ποθητά πιόγια ἀπό τὸν Κύριο: «ἀναστάς πορεύου· ἢ πίστις σου σέσωκέ σε».

Ἄρχιμ. Π. Κ.

15 Ιανουαρίου 2012: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΙΒ' ΛΟΥΚΑ (τῶν 10 λεπρῶν).

Παύλου ὁσίου τοῦ Θηβαίου καὶ Ιωάννου τοῦ καλυβίτου.

Γερασίμου (Παλλαδᾶ) Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας.

\*Ἄχος: πλ. β' – Εωθινόν: Θ' – Απόστολος: Κολ. γ' 4-11 – Εὐαγγέλιον: Λουκ. ιζ' 12-19.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ: 22 Ιανουαρίου, ΙΕ' Λουκᾶ (τοῦ Ζακχαίου).

Απόστολος: Α' Τιμ. δ' 9-15 – Εὐαγγέλιον: Λουκ. ιθ' 1-10.

‘Από τίς νέες έκδόσεις της Ἀποστολικῆς Διακονίας

## ‘Ο Ἅγγελος στήν Πόλη

τοῦ Χαράλαμπου Κατσάρα

(σχῆμα 17x24 ἑκατ., σελ. 72)

Τό νέο παιδικό βιβλίο πού ἔξεδωσε ἡ Ἀποστολική Διακονία, περιλαμβάνει τέσσερα «Βυζαντινά» Διηγήματα γιά παιδιά ἀπό 10 ἔτῶν καὶ Ἐνόλικες: 1) Τό ταξίδι τοῦ Καλλίνικου, 2) Ἡσυχες μέρες στή Νίκαια, 3) Στό Δεσποτάτο τοῦ Μυστρᾶ καὶ 4) ‘Ο Ἅγγελος στήν Πόλη. Μέ πολύ διηγηματικό καὶ πρωτότυπο λόγο ὁ συγγραφέας δίνει τίν εἰκόνα τῶν χρόνων της ἐποχῆς πρίν ἀπό τίν ‘Ἄλωσην της Πόλης.

## ΑΙ ΚΑΘ’ ΗΜΕΡΑΝ ΠΡΟΣΕΥΧΑΙ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ

(σχῆμα 8,5x12 ἑκατ., σελ. 104)

Μέ τήν προσευχή εὐχαριστοῦμε, δοξολογοῦμε, παρακαλοῦμε καὶ ἰκετεύουμε τόν Δημιουργό μας. Ἔτσι, ὁ ἄνθρωπος μετέχει τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ καθημερινή μας ζωή ἔξαγιάζεται. Κυκλοφορεῖ ἀπ’ τίς ἐκδόσεις τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

- Στό νέο Πρόγραμμα τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ της Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Παρακολουθήστε καθημερινά: 1) «Ἡ Ἐκκλησία πού παροικεῖ...», στίς 12:00  
2) «Ἡ μουσική τῶν ἀγγέλων» (Βυζαντινή μουσική), στίς 16:00  
3) «Τό ἀλάτι τῆς γῆς» (Παραδοσιακή μουσική), στίς 19:00  
4) «Ἐκκλησία καὶ κόσμος», στίς 22:00 καὶ  
5) «Τό τραπέζι τῆς Κυριακῆς...» (κάθε Κυριακή) στίς 12:00.

Περισσότερα: [www.ecclesia.gr](http://www.ecclesia.gr)



ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ «ΦΩΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ»: 1) Κάθε Σάββατο καὶ ὥρα 6.00 μ.μ. γίνεται τό κήρυγμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου», στόν Ι. Ναό Ἁγίας Ειρήνης (όδ. Αιόλου) Ἀθήνα. Προηγεῖται ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἐσπερινοῦ, στήν ὅποια περιστασιακῶς θά χρονοστατεῖ ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος καὶ θά ὁμιλεῖ. 2) Κάθε Παρασκευή καὶ ὥρα 5.30 μ.μ. γίνεται τό κήρυγμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου» στόν Ι. Προοσυνηματικό Ναό Ἁγίας Βαρβάρας στόν διμώνυμο Δῆμο Ἀττικῆς. Προηγεῖται ἡ Παράκληση τῆς Ἁγίας καὶ ὁμιλεῖ ἔνας ἀπό τοὺς Ἐφημερίους τοῦ Τερού Ναοῦ.

«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», ἔβδομαδιατο φύλλο ὁρθοδόξου πίστεως καὶ ζωῆς τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος». Ιασίου 1, 115 21 Ἀθήνα. Ἐκδότης - Διευθυντής: Ἐπίσκοπος Φαναρίου Ἁγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίωση, τηλ. 210.7272.388. Ὅπο τῶν ιερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

Η «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ’ ὅλο τὸν κόσμο μέσω Διαδικτύου: [www.apostoliki-diakonia.gr](http://www.apostoliki-diakonia.gr)