



ΕΤΟΣ 55ον

28 Ιανουαρίου 2007

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 4 (2800)

ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ

Στήν ἀρχή τῆς κατανυκτικῆς αὐτῆς περιόδου τοῦ Τριωδίου, σήμερα Κυριακή τοῦ Τελώνου καί Φαρισαίου, τό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα προέρχεται ἀπό τή Β΄ Ἐπιστολή τοῦ ἀπ. Παύλου πρὸς τόν μαθητή του Τιμόθεο. Πρόκειται γιά τό τελευταῖο σωζόμενο κείμενο τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἑθνῶν, γραμμένο λίγο χρόνο πρὶν ἀπό τό θάνατό του στή Ρώμη. Μέ ἀξιοθαύμαστη ψυχική ἡρεμία ὁ φυλακισμένος μεγάλος Ἀπόστολος τοῦ γράφει γιά τήν ἀξία τῆς χριστιανικῆς σταθερότητας καί ἀναπολεῖ τό παρελθόν, θυμᾶται τοὺς διωγμούς καί τά παθήματα χάρη τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ. «Ἐχεις παρακοιουθήσει, –τοῦ ἰλέγει–, ἐκ τοῦ πλησίον καί εἶδες τί υπέφερα στήν Ἀντιόχεια, στό Ἰκόνιο, στά Λύστρα. Καί ὁμοῦ ἀπ' ὅλα μέ διαφύλαξε ὁ Κύριος. Ἔτσι καί ἐσύ νά παραμείνεις σταθερός σ' αὐτά πού ἔμαθες, ἀφοῦ ἔχεις βεβαιότητα ὅτι εἶναι ἀληθινά». Καί τοῦ ἐφιστᾶ τήν προσοχή, ὅτι ὅλοι ὅσοι θέλουν νά ζοῦν μέ εὐσέβεια, αὐτοί θά εἶναι ἔτοιμοι νά ὑποστοῦν καί διωγμούς· «Πάντες οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ διωχθήσονται» (Β΄ Τιμ. 3,12).

Τά ἱερά γράμματα παιδιόθεν

Πραγματικός Ἀπόστολος τοῦ Εὐαγγελίου τῆς πίστεως, ἀθηντικός πατέρας καί ἀδελφός τῶν πιστῶν, τρυφερότατος, ὁ μέγας Παῦλος στή συνέχεια τοῦ σημερινοῦ ἀποστολικοῦ ἀναγνώσματος συμβουλεύει τόν μαθητή του Τιμόθεο μέ αὐτά τά συγκινητικά λόγια. «Ἐχε ὑπόψη σου παιδί μου ὅτι ἀπό βρεφικῆς ἡλικίας γνωρίζεις τά ἱερά γράμματα» (Β΄ Τιμ. 3,15). Ὀνομάζει «ἱερά γράμματα» τήν Παλαιά Διαθήκη, τήν ὁποία ὄχι μόνον οἱ Ἰουδαῖοι, ἀλλᾶ καί οἱ πρῶτοι χριστιανοί μελετοῦσαν καί εἶχαν ὡς ἀνάγνωσμα στή λατρεία τους. Τήν Π. Διαθήκη γνώριζε ὁ Τιμόθεος ἀπό τή νηπιακή του ἡλικία, διότι ἡ μητέρα του Εὐνίκη ἦταν μιᾶ Ἰουδαία εὐσεβῆς πιστή γυναίκα ὅπως ἐπίσης καί ἡ μάμμη του Λινῆς (Β΄ Τιμ. 1,5).



Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Β΄ Τιμ. γ΄ 10-15)

Οἱ ἐν Κυρίῳ διωγμοί

Τέκνον Τιμόθεε, παρηκολούθηκάς μου τῇ διδασκαλίᾳ, τῇ ἀγωγῇ, τῇ προθέσει, τῇ πίστει, τῇ μακροθυμίᾳ, τῇ ἀγάπῃ, τῇ ὑπομονῇ, τοῖς διωγμοῖς, τοῖς παθήμασιν, οἷά μοι ἐγένοντο ἐν Ἀντιοχείᾳ, ἐν Ἰκονίῳ, ἐν Λύστροις. Οἷους διωγμούς ὑπήνεγκα! Καί ἐκ πάντων με ἐρούσατο ὁ Κύριος. Καί πάντες δὲ οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, διωχθήσονται· πονηροὶ δὲ ἄνθρωποι καὶ γόητες προκόψουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον, πλανῶντες καὶ πλανώμενοι. Σὺ δὲ μένε ἐν οἷς ἔμαθες καὶ ἐπιστώθης, εἰδὼς παρὰ τίνος ἔμαθες, καὶ ὅτι ἀπὸ βρέφους τὰ ἱερά γράμματα οἶδας, τὰ δυνάμενά σε σοφίσαι εἰς σωτηρίαν διὰ πίστεως τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

Καί προσθέτει ὁ Ἀπόστολος ὅτι «ἡ πίστις ἐνώκησε ἐν σοί», γιατί πραγματικά αυτό τό ἄμεσο συγγενικό περιβάλλον μεταφύτευσε τὴν πίστη μέσα στήν παιδική καρδιά τοῦ Τιμοθέου.

Τό καθῆκον ὄλων τῶν γονέων

Ὡς ἄριστος παιδαγωγός ὁ ἀπ. Παῦλος παρουσιάζει ἐνώπιόν μας τό τιμητικό προνόμιο νά γνωρίζει ὁ ἄνθρωπος «ἀπό βρέφους» τὴ θεία διδασκαλία, τόν νόμο τοῦ Θεοῦ. Δέν ὑπάρχει ὠραιότερη καὶ συνετότερη παιδαγωγία ἀπὸ τό νά μαθαίνει ὁ ἄνθρωπος τὴν ἀλήθεια γιὰ τόν Θεό, τόν κόσμο καὶ τόν ἑαυτό του ἀπὸ μικρὴ ἡλικία. Ὅταν ἀργότερα ἡ νεότητα θά μοιάζει μέ φουρτουνιασμένο πέλαγος καὶ ἀκόμη πιὸ ὕστερα στὰ χρόνια τὰ πεπυρωμένα βέλη τοῦ πονηροῦ θά εἶναι πυκνότερα καὶ ἐντονότερα, τότε μόνο τὰ ἱερά γράμματα καὶ ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ θά συγκρατοῦν τό καράβι τῆς ζωῆς ἀπὸ κάθε κίνδυνο. Εἰδικότερα οἱ χριστιανοὶ γονεῖς ἔχουν ὕψιστο χρέος νά προσφέρουν στὰ παιδιά τους νωρὶς τὴ ζωντανὴ μαρτυρία τῆς πίστεως. Μαζὶ μέ τὴν τροφή, τὴν ἔνδυση, τὰ γράμματα τοῦ σχολείου, τὰ παιχνίδια, τὴν ὄλη φροντίδα καὶ τὴν ἀνατροφή τους εἶναι ἀνάγκη νά προσφέρουν καὶ τὰ ἱερά γράμματα τοῦ Θεοῦ, τὰ «τραγούδια τοῦ Θεοῦ», τὰ θεῖα μηνύματα, τὰ ζωοπάροχα ἴδια τοῦ Κυρίου, «τὰ δυνάμενα σοφίσαι εἰς σωτηρίαν» (Β΄ Τιμ. 3,15). Ἡ μετάδοση τῆς πίστεως στίς εὐπλάστες ψυχές τῶν παιδιῶν εἶναι τό μέγιστο δῶρο γι' αὐτά.

Ἄρχιμ. Χ. Π.

28 Ἰανουαρίου 2007: ΚΥΡΙΑΚΗ (Ιζ΄ ΛΟΥΚΑ) ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ
Ἐφραίμ τοῦ Σύρου (†373), Παλλαδίου ὁσίου (†8΄ αἰ), Χάριτος μάρτυρος.
Ἦχος: πλ. δ΄ – Ἑωθινόν: ΙΑ΄ – Ἀπόστολος: Β΄ Τιμ. γ΄ 10-15 – Εὐαγγέλιον: Λουκ. ιη΄ 10-14.
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ: 4 Φεβρουαρίου, Τοῦ Ἀσώτου (ΙΖ΄ Λουκᾶ).
Ἀπόστολος: Α΄ Κορ. ζ΄ 12-20 – Εὐαγγέλιον: Λουκ. ιε΄ 11-32.

Μετάφραση τῆς Ἀποστολικῆς περικοπῆς

Παιδί μου Τιμόθεε, παρακολούθησες τὴν διδασκαλίαν μου, τὸν τρόπον τῆς ζωῆς, τὴν πρόθεσιν, τὴν πίσιν, τὴν μακροθυμίαν, τὴν ἀγάπην, τὴν ὑπομονήν, τοὺς διωγμούς, τὰ παθήματα, τὰ ὁποῖα μοῦ συνέβησαν εἰς τὴν Ἀντιόχειαν, εἰς τὸ Ἰκόνιον, εἰς τὰ Λύστρα. Πόσους διωγμούς ὑπέφερα καὶ ἀπὸ ὅλα μέ ἔσωσεν ὁ Κύριος. Καὶ ὅλοι ὅσοι θέλουν νὰ ζήσουν εὐσεβῶς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ θὰ διωχθούν. Πονηροὶ ὅμως ἄνθρωποι καὶ ἀπατεῶνες θὰ προκόψουν εἰς τὸ χειρότερον πλανῶντες καὶ πλανώμενοι. Σύ ὁμως, μένε εἰς ἐκεῖνα πού ἔμαθες καὶ διὰ τὰ ὁποῖα ἀπέκτησες βεβαιότητα, διότι ξέρεις ἀπὸ ποιόν τὰ ἔμαθες, καὶ διότι ἀπὸ τῆς βρεφικῆς ἡλικίας ξέρεις τὰ ἱερά γράμματα, τὰ ὁποῖα ἔχουν τὴν δύναμιν νὰ σέ ὀδηγήσουν εἰς τὴν σοφίαν πρὸς σωτηρίαν διὰ τῆς πίστεως τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέλλια, Ἀρχιμ. Εὐ. Ἀντωνιάδου, Ἀμ. Ἀληβιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Ἔκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ).

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΗΧΗΣΕΩΣ

ΥΛΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Ὁ χριστιανός, ὡς ἄνθρωπος ἔχει καὶ αὐτός, βεβαίως, ὑλικές ἀνάγκες καὶ ἀντιμετωπίζει δυσκολίες καὶ προβλήματα στή ζωή του, ὅπως ὅλοι οἱ μεταπτωτικοὶ ἄνθρωποι. Ὡστόσο, γιὰ τὸν χριστιανό, τὸ μεγαλύτερο ἀγαθὸ εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Θεός. Γι' αὐτὸ καὶ τὴν προσευχή τὴν χρησιμοποιοεῖ ὄχι ὡς μέσον ἐπαιτείας ἀλλὰ πρωτίστως ὡς μέσον κοινωνίας μετὰ τὸν Θεὸ Πατέρα, ὅπως ἀκριβῶς συνέστησε ὁ Χριστός: «Ζητεῖτε πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ... καὶ ταῦτα πάντα (τὰ ὑλικά ἀγαθὰ) προστεθήσεται ὑμῖν. Οἶδε γάρ ὁ Πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ὅτι χρήζετε τούτων ἀπάντων» (Ματθ. 6, 32-33).

Ἔτσι, καὶ ὅταν τὰ ὑλικά ἀγαθὰ δέν ἔρχονται καί, ὅταν, ἀκόμη χειρότερα, ἡ ζωὴ παραμένει δύσκολη καὶ προβληματική, ὁ χριστιανός πού προσεύχεται ἔχει τὸ μεῖζον, τὸ ὑψιστο: τὸν Θεὸ καὶ τὴν κοινωνία μαζί του!

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ (Κείμενο – Ἀπόδοση στήν νεοελληνική).

Ἡ Ἀποστολικὴ Διακονία, διαπιστώνοντας τὴν ὀλοένα αὐξανόμενη συμμετοχὴ τῶν πιστῶν, προσφέρει αὐτὴν τὴν εὐχρηστὴ ἔκδοσιν τῆς Θ. Λειτουργίας τῶν Προηγιασμένων Δώρων μετὰ ἀπόδοση στή νεοελληνική, ἀποβλέποντας στή βαθύτερη κατανόησιν καὶ βιωματικότερη συμμετοχὴ στή λατρευτικὴ ζωὴ τῆς περιόδου τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. (Σχῆμα 10 X 14, σέ διχρωμία).

ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ «ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ»

πού έχει ως μοναδικό σκοπό νά παρουσιάσει, στή νεοελληνική γλώσσα, τούς βίους τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας καί τή ζωή τοῦ Χριστοῦ πού ἀποκαλύπτεται μέσα ἀπό τό λόγο, τή διδασκαλία, τό ἦθος, τήν πράξη, τή θεωρία, τή μαρτυρία καί τό μαρτύριο τῶν φίλων τοῦ Θεοῦ. Τό ἔργο εἶναι γραμμένο ἀπό τόν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Φαναρίου κ. Ἀγαθάγγελο, Γενικό Διευθυντή τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας, καί θά ὀλοκληρωθεῖ σέ 13 τόμους, ἕνα γιά κάθε μήνα τοῦ ἔτους καί ἕνα γιά τήν περίοδο τοῦ Τριωδίου καί τοῦ Πεντηκοσταρίου (σχήμα 17Χ24, ἐξ ὀλοκλήρου σέ τετραχρωμία).

Ζητήστε τούς πέντε πρώτους τόμους ἀπό τά Βιβλιοπωλεῖα τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας ἢ τηλεφωνήστε στό 210-7272381, γιά νά σᾶς ἀποσταλοῦν μέ ἀντικαταβολή. Εἶναι ἕνα ἔργο πνευματικῆς οἰκοδομῆς γιά κάθε Ὀρθόδοξο Χριστιανό καί κάθε Ὀρθόδοξη Οἰκογένεια. Τό ἔργο προλογίζει ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Χριστόδουλος.

ΝΑΙ ΣΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ!

Πολλές εἶναι οἱ διαφορές τῶν νέων ἀνθρώπων ἀπό τούς μεγαλύτερους. Μία ἀπό τίς βασικότερες εἶναι ἡ ψυχική ὀρμή τους, ἡ δίψα γιά ἀλήθεια καί ζωή, ἡ ἄρνηση τοῦ συμβιβασμοῦ καί τῶν συμβάσεων. Οἱ νέοι μέ τήν ἐπιμονή, τό πείσμα, καί τήν ὄρεξή τους γιά ζωή, εἶναι οἱ καταλληλότεροι νά ἐπιτύχουν τά πιά ὥραϊα. Καί τά πιά ὥραϊα εἶναι συνήθως τά πιά δύσκολα. Σέ μιά ἐποχή ὅπου μοιάζει νά εὐοδώνεται τό πρόχειρο, νά πριμοδοτεῖται τό φτηνό, νά προτιμᾶται ἡ ἐκπτώση, ἡ μόνη ἐλπίδα μας φωλιάζει στήν ἀγνόητα τῆς νεανικῆς ψυχῆς – ἀρκεῖ νά μῆν πάψει νά λέει ναί στά δύσκολα!



Ἀκοῦστε στό Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 89,5 FM

«ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ»

**Μέ τόν Κώστα Παπᾶ καί τόν Βασίλη Σπυρόπουλο
Ἀπό Δευτέρα ἕως Παρασκευή 12.00 – 13.00 μ.μ.**

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ «ΦΩΝΗΣ ΚΥΠΡΙΟΥ»: 1) Κάθε Σάββατο καί ὥρα 6.00 μ.μ. γίνεται τό κήρυγμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου», στόν Ἱ. Ναό Ἁγίας Εἰρήνης (ὁδ. Αἰόλου) Ἀθήνα. Προηγείται ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ, στήν ὁποία περιστάσιακῶς θά χοροστατεῖ ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος καί θά ὀμιλεῖ. 2) Κάθε Δευτέρα καί ὥρα 4.30 μ.μ. γίνεται τό κήρυγμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου» στόν Ἱ. Προσκυνηματικό Ναό Ἁγίας Βαρβάρας στόν ὁμώνυμο Δῆμο Ἀττικῆς. Προηγείται ἡ Παράκληση τῆς Ἁγίας καί ὀμιλεῖ ἕνας ἀπό τούς Ἐφημέριους τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

«ΦΩΝΗ ΚΥΠΡΙΟΥ», ἑβδομαδιαῖο φύλλο ὀρθοδόξου πίστεως καί ζωῆς τῆς «Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος». Ἰαοῦ 1, 115 21 Ἀθήνα. Ἐκδότης - Διευθυντής: Ἐπίσκοπος Φαναρίου Ἀγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διευθυντής, τηλ. 210.7272.388. Ὑπό τῶν ἱερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

Ἡ «ΦΩΝΗ ΚΥΠΡΙΟΥ» σ' ὄλο τόν κόσμο μέσω Διαδικτύου: www.apostoliki-diakonia.gr

Οἱ «**ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ**» τῶν φοιτητῶν τοῦ Θεολογικοῦ Οἰκτροφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας στό Διαδίκτυο: www.apostoliki-diakonia.gr/gr_main/profile/oikotrofeion.htm